

Polstjärnegatan

Gårdsbladet

september 2016

I det stora hela fungerar det bra här på gården, vi sköter oss och följer de regler som finns – de flesta av oss i alla fall. Och somliga gör mer än så och förtjänar en ros.

Rensning i cykelrummen

Det har blivit trångt i cykelrummen och en rensning måste göras. Det kommer att ske på följande sätt: Var och en som förvarar en cykel där – eller barnvagn, pulka o. dyl. – ska märka den. Detta ska göras i oktober enligt anvisningar som kommer i brevlådan. Icke markerade ägodelar sorteras därefter ut och förvaras en tid i ett särskilt förråd. De kommer sedan att kunna köpas av intresserade medlemmar. Överblivna objekt skänks i slutänden bort till välgörenhet.



Tack men nej tack

Kanske ville du bara vara snäll, du som ställde ett par stolar utanför miljöboden. Kanske tänkte du att vi kan sitta lite bättre där än på bänken intill. Tack i så fall för omtanken. Men tyvärr måste vi ändå be dig att ta hand om stolarna och köra dem till återbruket. Det är sådana regler vi har, både för stolar och annat som är stort.

När du har klagomål

Det förekom en del ordväxling på tvättstugans anslagstavla i somras. Den var delvis på låg nivå och dessutom anonym, vilket var mindre trevligt. Vi upprepar därför: Om du har klagomål, vänd dig direkt till styrelsen eller till den inom styrelsen som ansvarar för det aktuella området (tvättstugan, miljöboden, städfrågor etc.). Uppge då också ditt namn, precis som de flesta gör.

Planteringen bakom 63:an

Då ingen visat intresse av att sköta planteringen bakom 63:an har styrelsen nu beslutat att lägga ned den.

En till er som vattnat

Styrelsens vill tacka er medlemmar – ni är minst en i varje uppgång – som skött om våra blommor på trapporna i sommar! Det var en lite djärv satsning att slopa pelargonerna i år men i stort sett föll den väl ut, inte minst tack vare er. En ros är ni värda!

Var god vänd!

Med start i förra numret har Gårdsbladet numera en baksida, missa inte den!

Har du ärenden eller frågor till styrelsen, tveka inte att besöka expeditionen som är bemannad varje måndag klockan 18-19.

Gårdsbladet, baksidan

I somras på gården



Anders Hedman med högtrycksprutan i högsta hugg.

Mitt i den loja högsommaren hade vi besök på gården av en glad kvartett från Johnnys Mur o Puts som började laga och putsa sockeln på vårt långa hus. Den har ju sett lite anfrätt ut på senare tid – till glädje endast för svartmyrorna som haft sina bon i sprickorna i putsen, särskilt utanför entréerna. Nu sjappar krypen, vill vi tro, och söker andra bon. Johnnys Mur o Puts är specialiserade på sådana här jobb och har tidigare hjälpt vår grannförening, ”2:an”.

– Allt gick enligt ritningarna, sa Anders Hedman som basade för arbetslaget. Det var en del att göra men huset vilar på stabil grund och kommer att stå pall i många år till, försäkrade han.

Dagarnas stilla gång

Annars gick sommaren sin stilla gång. Humlor surrade i rabatterna och ringduvor hoade i skogen. Ibland klippte LT gräset. Grillen tändes ljumma kvällar och vår lilla lekplats blev flitigt besökt av de minsta. Då var ”brandstången” hög och farlig, liksom rutschbanans väldiga backe. Jag råkar bo mitt emot och har sett många småttingar trotsa faran och våga sig ner till slut. Men rådjuren, som hälsade på i slutet av juli, de vågade ingenting alls utan flydde till skogs när någon nyste på gården.



... och nu stundar hösten

Det är inget att gråta över. Livet har gått in i sina vanliga gängor, och har vi tur så fungerar allt som det ska i vår lilla vrå av världen tills det blir sommar igen.

Lövet släpper och singlar mot marken, ensamt för första gången

Roger