



Gårdsbladet

juni 2018

Fixarkväll i härligt väder

En stor skara grannar, både äldre och unga, slöt upp den 15 maj och gjorde gården fin. Fliten var stor och vädret perfekt. Tack alla ni som kom och hjälpte till!

Grilla bara på grillplatsen

Vi avslutade med samvaro vid grillen i den fina gläntan mitt emot 45:an. Tänk på att gå just dit, du också, när du grillar på egen hand. Lukten stör när det sker på gräsmattan nära huset.

Hur det går med tvättstugan

Vår väntan på en fräschare tvättstuga ska inte vara förgäves, även om allt tar sin tid. Styrelsen har nu tillsatt en arbetsgrupp som med tydliga riktlinjer jobbar med projektet. Dessutom ska en referensgrupp av ”vanliga medlemmar” få ge sina synpunkter. Inriktningen är att allt ska vara klart under verksamhetsåret.

Ny kurs: Tvätt och etikett

Styrelsens utbildningssatsning fortsätter. Vi inbjuder närmast till kursen *Tvätt och etikett*, som vänder sig till dig som är osäker på förväntat beteende i tvättstugan. Kursavsnitten handlar om sådant som tömning av luddlådan, rengöring av torktumlare och andra maskiner, manövrering av dammsugaren m.m. Logistiskt ”know-how” om hantering av tomma tvättmedelsförpackningar ingår också. Dessutom repriseras på begäran *Vik med oss* (kartongkursen) i miljöboden. Kontakta styrelsen för mer information.

Glöm inte hemsidan

Adressen är www.vetterstorp1.se – där står det mesta du behöver veta om föreningen.

När grannen stör

En högljudd fest enstaka gånger får vi tåla. Men återkommande höga ljud av röster, musik eller andra störningar sent på kvällen ska ingen behöva stå ut med. Hjälper det inte att prata med grannen ska man föra en s.k. störningsdagbok, där tidpunkt och typ av störning noteras i ett par veckor. Sedan vänder man sig till styrelsen, som kan bistå. Hjälper inte heller tillsägelse från styrelsen kan det i slutänden bli tråkiga konsekvenser för den störande.

Felanmäl rätt

Felanmälningar ska i första hand göras till styrelsen om det inte gäller akuta problem på kvällar, nätter och helger. Information om detta finns i trapphusen. Ändå händer det att medlemmar ringer till Fastighetsjouren om sådant som kan vänta. Den trista följden blir att man får betala för uttryckningen ur egen ficka.

Extrastämma om parabol

Åtta medlemmar är missnöjda med årsmötets beslut att förbjuda parabol och har begärt en extrastämma. Kallelse till denna kommer efter sommaren.

Nya medlemmar välkomnas:

Niclas Adolfsson till 51:an i april, samt Tobias Enlund Johansson och Linn Martin till 51:an i juli.

Kortare expeditionstid

Efter sommaren förkortas expeditionstiden med en halvtimme. Den nya tiden blir måndagar kl. 18.00–18.30. Skälet är att antalet besök minskat betydligt de senaste åren. Styrelsen ska använda utrymmet till mötesverksamhet.

Expeditionen är stängd v 26–31. Sedan öppen måndagar 18.00–18.30

Skön sommar önskas alla på gården!

Gårdsbladet, baksidan

Håkan och Annette flyttade till gården för 51 år sedan

”Två toaletter – vilken otrolig lyx!”

Adressen var Tomtebovägen och deras första lägenhet en tvåa i 65:an. Året var 1967 och priset 7 500 kronor. 1977 hade de bytt upp sig. Först till en trea i 55:an och sedan åter till 65:an i 5 r.o.k. för 50 000 kronor. Där blev de kvar men lämnar snart gården av hälsoskäl.

Vi träffas i Gränsta, där Annette och Håkan Lindgren har sommarhus sedan 1981. Hemma i stan har mäklaren visning av deras lägenhet och det är lite nervöst, förstås. De behöver flytta till ett hus med hiss när Håkans krafter tryter. Flyttlasset går i augusti/september men inte så långt bort, bara till Narvavägen. Med sig i bagaget har de många minnen från gården.

Lyxigt och dyrt

– Vi var runt 20 år när vi köpte tvåan för 7 500. Och vilka stora ögon vi gjorde när vi såg att det fanns *två* toaletter! Sådan lyx trodde vi inte fanns, särskilt inte i tvåor.

När de tre år senare sålde lägenheten (till inköpspriset) fick de bannor av damen som köpte för att de tog oskäligt mycket betalt. Avgiften var 250 kr/mån. De ler åt minnet.

Många barn på gården

Gården kryllade av barn. Själva hade de Katrin, född 1967, och Petra, två år yngre. De räknar till tio ungar i uppgången där de bodde och så var det nog i andra uppgångar också. Med enkel multiplikation landar man på cirka hundra barn totalt. Det fanns två lekplatser – mitt för 51:an (som nu) och dessutom vid 63:an. Cykling på två hjul var förbjuden men på tre gick det för sig. Skidtävlingar ordnades av engagerade föräldrar och prisutdelning hölls i hobbyrummet som senare blev pingisrum och numera är förråd. I kyrkans lokaler i grannföreningen hölls söndagsskola och julfester. Och skogen lockade till lek förstås, där fanns en Mulle-skola också.



Annette och Håkan på sommarhöjet som de byggde i Gränsta. En oas, som också varit en finfin tillflykt när huset i stan blivit obekvämt att bo i under ROT-renovering och andra större jobb.

Damklubb och tvättpolletter

– Det var en annan tid, många mammor var hemmafruar, minns Annette. Vi hjälptes åt med barnen när det behövdes och umgicks i ”Tomtebo damklubb” på fritiden.

I tvättstugan varvade vi med varandra. Polletter till maskinerna köpte man för en krona styck i Ringköp/Stjärnhallen (där Netto ligger idag). En pollett räckte till en timmes tvätt och torkning betalades för sig.

– Var man snabb klarade man både fin- och kulörtvätt och torkning för en femma. Det var mycket pengar på den tiden.

– En del av oss karlar höll gärna till i snickarummet, inflikar Håkan.

Två önskvningar

Nu heter Tomtebovägen Polstjärnegatan sedan länge och livet på gården går i nya banor.

– Det är som det ska, var sak har sin tid. Men får vi önska två saker, så är det gungor till de mindre barnen och att tujorna tas bort ur rabatterna. Barrträd har vi i skogen.

Roger